

... (συν.)

Τα ονόματά τους τα έχει ήδη καταγράψει η Ελληνική και η παγκόσμια ιστορία:

Σοφία Ψύρρα - Ειρήνη Κατάκου - Ζωή Βαϊοπούλου
Νίκος Τριβέλλας - Λάμπρος Τσάπαλης - Περικλής Καρολίδης

Έξι νέοι άνθρωποι υγειονομικοί για 33 ημέρες, για περισσότερο δηλαδή από έναν ολόκληρο μήνα, από τις 21 Μαρτίου έως τις 23 Απριλίου του 2022, έκαναν απεργία πείνας και έμειναν, χωρίς νερό και χωρίς φαγητό, έξω από το Υπουργείο Υγείας στην Αθήνα. Έξι ήρωες και ηρωίδες θα θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές των για να σταματήσουν το ιατρικό έγκλημα των υποχρεωτικών εμβολιασμών. Το Δίκτυο Ελληνισμού με αυτήν την έκδοση τιμά αυτούς τους έξι νέους ανθρώπους, τους ήρωες και τις ηρωίδες υγειονομικούς, αλλά και όλους τους υγειονομικούς και όλους τους Έλληνες, που είχαν το σθένος τον **Μάρτιο Μήνα του 2022, 101 χρόνια μετά το 1821**, να μιμηθούν στα μέτρα των τωρινών δυνατοτήτων των, τους ήρωες εκείνους και τις ηρωίδες εκείνες του 1821 που έδωσαν τη ζωή των να ελευθερώσουν τον για 500 χρόνια υπόδουλο ελληνικό λαό. Όπως, όταν ήμαστε φοιτητές μέσα στο Πολυτεχνείο φωνάζαμε ανυποψίαστοι, διότι οι ηγέτες του Πολυτεχνείου ευθύνονται ως μετέπειτα κυβερνήτες της Ελλάδος για τη σημερινή της κατάντια και υποδούλωση της Ελλάδος, «**Ψωμί Παιδεία Ελευθερία**», τώρα αυτά τα νέα παιδιά ως υγειονομικοί και υποψιασμένοι, φώναζαν έξω από το Υπουργείο Υγείας, «**Ψωμί Υγεία Ελευθερία**». Το 1974 όλη η Ελλάδα ήταν παρούσα και συμπαρίστατο στον αγώνα των φοιτητών στο Πολυτεχνείο. Τώρα, όμως, το 2020-2022, όπου όλη η Ελλάδα μπήκε στα βασανιστήρια που της επέβαλε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, η ελληνική κοινωνία τρομοκρατημένη από έναν ιό κλείστηκε μέσα στα σπίτια και αποδέχτηκε να αυτοκτονήσει με πειραματικά γενετικά εμβόλια.

... (συνέχεια στο βιβλίο)

Απόσπασμα από το Εισαγωγικό σημείωμα του Γιώργου Παύλου

Το Φως!

(Αφιερωμένο στους υγειονομικούς απεργούς πείνας)

Κι όμως επέμεναν να γίνει το σώμα τους, κερύ που καίγεται.

Κάπως έπρεπε να φωτιστεί αυτός ο τόπος!

Παναγιώτα Τσούτσικα

Οι λίγοι

Τις δύσκολες του Γολγοθά του Γένους τις στιγμές σαν δοκιμάζεται στα όρια τ' ανθρώπου η Θεία φύση εκεί που φαίνεται πως όλα πια για πάντα έχουν χαθεί σε σκότος ετοιθελισμού μιας άνομης και ξένης εξουσίας εκεί βλασταίνουν μοναχές βαθιά αναλλοίωτες ψυχές που ρίζες έχουνε βαθιές στον τύμβο μας στο Μαραθώνα. Τρέφονται με της Σαλαμίνας τον αφρό από του ναύτη το κουπί κι' από τις Πλαταιές με δόξα περισσή. Και μάχονται ταγμένοι στο δίκιο, την τιμή, για το πιστεύω, την αλήθεια, τη ζωή.

Έχουν κορμό κυπαρισσιού που αφηφά τ' αγέρα την ορμή της εξουσίας την απειλή. Κλαδιά, φύλλα πυκνά και κόκκινους καρπούς από το μάννα πιο γλυκούς. Ψυχές στο δίκαιο συνταγμένες σε συναξάρια του Λαού γραμμένες που Αγώνες καρπίζουν λαϊκούς και σάλπιγγες Ιεριχούς ηχούν για να ξυπνήσουν συνειδήσεις. Σ' αυτούς τους χαλεπούς καιρούς τιμή στους λίγους υγειονομικούς που δεν λυγίσαν σε απειλές κι αντέξαν εξευτελισμούς πολλούς του ψεύδους και του τρόμου τη χολή από της εξουσίας τους ασκούς.

Δημήτρης Καρούσης